

# Smillas ferie - Hvalsafari 2012.

Vi sejler fra Frederiksværk lørdag d. 28. juli, planen er at sejle direkte til Göteborg. Vinden passer os ikke lige, så vi fortøjer os 1. gang i Hundested, derefter i Mølle. Vejret viser sig ikke fra den bedste side, vi sejler dog videre mod Falkenberg, hvor det viser sig at der er ganske få pæleførtøjninger (vi skal jo også bare bruge én), men med meget venlige og imødekommende "havnevagter", unge mennesker, som vi taler engelsk med !!

Videre mod Asperö, hvor vi finder den samme bro, hvor vi i sommeren 1999 var fortøjet med vores 1. båd, en TUR 84, Sanne. I dag er det en fortøjningsbro, som kun anvendes af de lokale, og andre henvises til lystbådehavnen på sydsiden af øen. Sammen med vores søn og svigerdatter går vi øen rundt. Meget idyllisk og med en lille købmand, som har nærmest har alt – også dagens isvind.



Organized Confusion med Lene og Ulrik ombord sender sms med position – LI. Kornö, som vi sætter kurs mod. Solen smiler til os, vi lufter sådan set sommertøjet. Nina og Lars (Mayflower) er her også og

vi bruger et par dage sammen - griller, går tur på den smukke ø og nærmest alle 3 besætninger prøver Ulriks guidede gum-mibådstur på bananen (et "badedyr") ude foran havnebassinet – nogle er mere våde end andre. 😊

Om aftenen samledes alle på Smilla, børn og barnlige sjæle spiller kort i kahytten og i cockpittet går snakken.

Smilla sejler videre mod Strömstad, hvor vores besætning skal hjemover. Her finder vi bl.a. en cafe med lækre rejemadder, får set byen og slappet af.

Efter at have sendt de unge af sted, sejler vi mod Kosteröerne. Nordkoster ligner sig selv, intet er ændret siden vi har været her sidst. De små værksteder på havnen, cafeerne og den lille automatiske færge over Kustersundet, hvor man er sin egen kaptajn, ligner sig selv.

Smilla sætter kursen mod Stavern, Norge. Efter 6 timers sejlads i højt solskin får vi den sidste times tid vældige regnskyl ned over os. Stavern viser sig at være en gammel garnisonsby, Frederiks d. 5's kaserne, hvor det militære område er åbnet for publikum. Vi tager cyklerne frem og får set hele byen. Bestemt et besøg værd. Vi



cykler de ca. 8 km ind til Larvik som ligger i bunden af Larvikfjorden. En kulturel perle, kunst alle steder, på autoværk, på store sten, plancher, pladser og bygninger – fine ord og billeder, der fortæller, at vi skal passe på os selv og hinanden.

Den danske flådes officers-skoleskibe Svanen og Thyra sejler ind i Stavern havn ved midnatstid og næste formiddag afsejler de med trompetfanfare og ó høj. Flotte slanke sejlskibe, som vakte behørig opmærksomhed.

Ned langs den Norske kyst lægger vi ind i Rissør for en nat. Vi planlægger at sejle videre, men uden for skærgården blæser det vældig kraftigt. Vi vælger at søge ly for natten bag klipperne, ved et "grønt fri-luftområde" Store Furuholmen, et dejligt sted, med en fantastisk ro og en blæn-



dende smuk solnedgang. Danmark trækker og vi sætter kursen sydover.

Kl. 10 afsejler vi mod Skagen. Kameraet er fundet frem og ligger klar, hvis ....?? Kl. 16 midt i Skagerak, hvor vandet deler sig mellem Sverige, Norge og Danmark ser vi sorte finner i det fjerne. Vi sejler mod dem,

og det viser sig at det er Grin-  
dehvaler. Vi slukker motoren og  
Grinderne lægger sig parallelt  
med Smilla få cm fra skroget.  
Vi filmer og fotograferer mens  
Grinderne de næste ca. 45 min  
svømmer frem og tilbage til os.  
Vi oplever at de omkring 20 – 30  
Grinder følges fra 3 – 10, de sam-



Vi ankommer til Ska-  
gen kl. 01 og tager de  
kommende dage til  
Strandby og Sæby, for  
derefter at sejle hjem-  
turen i et stræk.deo på

Se billeder samt vi-  
deo på

les i rundkredse, hvor det virker som om  
de spiser, og idet hele taget ikke svømmer  
væk fra Smilla. Vi er dog nødt til at kome  
videre, men er naturligvis "Helt oppe  
at køre" – der er ikke mobildækning, og vi  
kan ikke ringe/sms til nogen. Det er helt  
vildt – og vi føler trang til at dele oplevel-  
sen med andre.

[www.hvaler.dk](http://www.hvaler.dk)

Gå ind under nyheder og find datoer-  
ne d. 23. aug. 2012 samt omring d. 20.  
aug. 2012.

*Sejlerhilsen*

*Hedvig & Torben, Smilla, plads 460*

