

# Sejleraften !

d. 23. jan. 2019



– rejseberetning: Turen rundt om Øland, Gotland og en række andre øer i det svenske – i Østersøen.

Onsdag d. 23. jan. 2019

*Af Jan Hovald Petersen*

**Det blev en munter aften med glæden ved at rejse** – og glæde ved fællessang. For man kan vel ikke opleve en god sejleraften, hvor Thomas Kierkegaard sammen med sin ledsager og medsejlende Merete Mortensen fortæller om at sejle og at rejse – uden at få en god sang indimellem – husk at Thomas er det nærmeste vi har i sejlklubben til hus-skjald.



**Og Øland og Gotland er gode rejsemål.**

De 2 foredragsholdere fortalte levende om sejlturen over til øerne, der var rejsens mål – og turen langs Sveriges sydkyst, der i den østlige del øst for Bornholm i Hanöbukten bliver til et omfattende ørige

Her besøgte de området ved Karlskrona. Denne specielle svenske by med flådestation, der blev etableret omkring 1680 af den svenske konge Karl d. 11 blev som hovedbase for den svenske flåde. Og det kan i stor grad opleves på nogle af øerne i byen, hvor bl.a. Marinemuseet blev besøgt. Byen omtales som byen på de 33 øer – og er et sandt ørige, hvor sikker navigation indenskærs giver stor mening. Turen omfattede besøg i små svenske havne i området (og der er ret mange).

På min telefon og min tablet har jeg indlagt et elektronisk opdateret søkort (Sea Pilot) over Sverige og Danmark – og på det kunne jeg følge rejsen imellem skærgårdens mange øer.

Jævnligt måtte jeg benytte søgefunktionen for at finde den aktuelle ø, hvor Thomas og Marianne lagde til.

### **Öland:**

Øen er enestående ved at være en 'stor kalkø' – med enstående områder med sjælden bevoksning bl.a. orkideer – og med sjældne seværdigheder som de mange kalk rauker langs kysten (kalksøjler med tydelig lagdeling af kalk og fossiler) især i den nordlige ende. For ikke at glemme de mange stubmøller – og så kysten mod vest, hvor millioner af fossiler (trilobitter m.m.) er indlejret i kalken og kalkstykker på strandene langs vandet.

Den gamle borg Borgholm, en gammel borgruin fra Chr. 4's tid, midt på øen blev også besøgt.

Østkysten er med mange engområder og sjældne planter samt et enstående fugleliv – og sommerfugle og insekter. Og store åbne udsigter da øen er flad og uden høje bebyggelser.

### **Fællessang:**

Thomas sang for og spillede på sin guitar: "I en lille båd der gynger, sidder jeg og synger!" – og på skærmen var sangteksten, så du kunne næsten ikke lade være med at synge med om end du selv synes, at du ikke har 'en tone i livet'. Stemningen var god og munter – deltagerne kunne som jeg godt lide fællessang og gamle viser.



### **Gotland:**

Da vores sejlede medlemmer kommer til Visby og øen Gotland – kan man DÅRLIGT KOMME TIL, da der er FOLKEMØDE som vi også kender det fra Bornholm i Allinge havn – men folkemødet på Gotland (Almendalsveckan) er oprindeligt – d.v.s. at man i over 30 år har haft dette politiske folkemøde, hvor man diskuterer alt vigtigt for at opretholde de demokratiske processer. Den kendte svenske statsminister Olof Palme startede veckan i 1968.

Thomas lod alle forstå, at det vistnok var svenskerne der fandt på det med folkemøde midt på sommeren – et godt sted, hvor sommerturismen allerede flourer.

De fandt dog plads trods de mange fremmødte og de kunne glæde sig over den spændende ø, hvor der også mod nord ved Fårø er høje rauker. Selve Visby er spændende bl.a. med sin bymur og forsvarsværker stammende helt tilbage fra 1150 - 1200 årene (Valdemarernes forsvarsværker). Muren er nu beskyttet som Verdensarv. Og byen er også spændende med mange gamle huse fra 1700 – 1800 tallet i snævre gader. Ikke uden grund er det et yndet feriested for turister.



Fællessang: Thomas gav atter en god vise: ” Sålænge skuden kan gå’. Sålænge hjertet kan slå” o.s.v. En meget svensk sang fra sangeren og digteren Bertil Taubs store sangskat. De gode viser og fællessangen er i mine øjne meget værdsatte., så tak til Thomas.

### **Hjemtur:**

Turen sydover langs Sveriges kyst bragte vores sejlene ind gennem de mange småøer i Hanöbukten ind til den gamle kurby, Ronneby, der er spændende med sine gamle bydele og bygninger, hvor kur og kurbade satte præg på byen. Og byen har stadig sine kursteder og sommergæster, der nyder de varme bade.

At navigere mellem de mange øer er ikke uden krav til stor opmærksomhed om de mange skær og sten, der er i områderne. Derfor er det spændende at høre mere om hvordan de 2 sejlene navigerede især i det klippefyldte Hanöbugten og med hvilket udstyr de fandt vej. Jeg glemte at spørge om dette emne, men det kan jo være, at vi ved anden lejlighed kan høre mere om emnet.

**Godt hjemme igen** – flere gange fremhævede de 2 sejlene det utroligt gode sejlervejr, som kan sammenlignes med sydens varme og sol, dog med tendens til for svag vind i perioder.

Tak for et godt foredrag med gode billeder – og sange.

JHP

